



Jerry Goossens

Red het platje!



Tijdens de repetitie van een massale naakt-scène in de

nieuwe musical

Hair kwam de regisseur tot de ontdekking dat een aanzienlijk deel van zijn acteurs helemaal geen *hair* had. Van onder, bedoel ik. Gezien de titel van het muzikale spektakel en de tijd waarin het verhaal zich afspeelt - de harige jaren '60 - is dat een tamelijk cruciaal gebrek. Maar blijkbaar had geen van de jonge spelers er ooit bij stilgestaan dat de benedennavelse scheerbeurt een tamelijk recente verworvenheid is.

En dat die schaamsnoei niet zonder gevolgen blijft, blijkt uit een alarmerend bericht dat gisteren in deze krant stond. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam doet verwoede maar tot nu toe vergeefse pogingen om een exemplaar van de *Phthirus pubis*, beter bekend als het platje, aan zijn collectie toe te voegen. Het platje, zo was de strekking van het

verhaal, wordt met uitsterven bedreigd omdat zijn natuurlijke habitat ten prooi is gevallen aan de menselijke ijdelheid. Na het Amazonegebied heeft de ontbossing een epidemische kaalslag in het schaamhaar veroorzaakt, met alle ecologische rampspoed vandien.

Toegegeven, een prettig beestje is het niet, die *Phthirus pubis*, maar de tijger is dat evenmin. Om van de witte haai nog te zwijgen. Toch kunnen die bloeddorstige beesten altijd op de onvoorwaardelijke steun van dierenbeschermers rekenen, terwijl niemand het voor het in vergelijking toch tamelijk onschuldige platje opneemt. Waar blijft de Partij voor de Dieren? Waarom verklaart Marianne Thieme niet, het liefst in de Tweede Kamer, dat het gebied tussen haar middenrif en knieën scheervrij is?

Red het platje,
leve de schaam-
baard!

■ jerry@ad.nl

