

# Rookvrij of niet rookvrij

JELLE W.F. REUMER



## [Column]

We leven in een land van normen en waarden. Dat betekent dat het volkssporten zijn om de belastingdienst te tillen, om door rood licht te rijden, en 10-jarige voetballertjes aan te sporen om die teringlijers van de tegenpartij onder de zoden te schoppen. Ons land staat vol met piep-poortjes, cameraatjes en verklikkerlussen, zo goed houden wij ons aan de normen en waarden van de moderne westerse samenleving. En voor wie het even vergeet, hebben we nog een first lady die het ons allemaal haarfijn uitlegt, al dan niet via de stembanden van haar zoon die onze regering aanvoert.

Vanaf 1 januari 2004 is er weer een norm (of is het een waard?) bij. Dat is de norm dat je niet mag meeroken met een ander. Ook in het Natuurmuseum is nu het hele gebouw rookvrij, dus ook de kantine en de kamer van de directeur. De kantine kan nu zelfs worden gewit zonder dat hij opnieuw zal verbruinen onder de pafwalmen. Ik sta daar volledig achter, want roken is ongezond en je doet het ook een ander aan (zulks in tegenstelling tot te veel drinken, te veel eten en te veel zeuren, hoewel bij dat laatste ook sprake kan zijn van onvrijwillig meezeurende medemensen). De treinen zijn nu rookvrij, de perrons ook. Dat laatste is natuurlijk onzin want gewoon buitenlucht, maar voorkomt wel de grote bergen peukjes die iedereen maar overal neergooit. Een rookvrij land, dat is nu de norm. Prima.

Een andere norm betreft de herrie. Wij mogen van overheidswege

niet worden blootgesteld aan te veel herrie. Er zijn dus regels in het bouwbesluit over de afstand van woningen tot spoorlijnen, tot snelwegen en tot lawaaiige industrie. Zulke regels worden zeer ridige toegepast, dus een nieuwbouwwoningproject dat iets te dicht bij een treintje ligt, wordt weer meedogenloos gesloopt. Ook wordt er via de arbo-wetgeving voor gezorgd dat we geen trommelvliesseelt oplopen. Bij bijna alle werkzaamheden zijn oordoppen, oorplugjes of andere geluidsdempende maatregelen verplicht, niet alleen bij wegwerkers die de hele dag met een drillboor asfalt opbreken, ook bij allerlei andere beroepsgroepen. Zelfs musici! Bij sommige muziekstukken (van die Mahler en Tsjaikowski-achtige, met veel pauken en trompetgeschal) moet er tussen de orkestleden een geluidsscherm worden neergezet om te voorkomen dat de trommelvliezen van de altviolisten te veel lijden onder het geluid van de hoornisten. De overheid is dus zorgzaam voor ons gehoororgaan. Ook prima.

Al deze normen en waarden worden één dag van het jaar straffeloos overboord gegooit. Dat is tijdens de jaarwisseling. Dan is rook geen probleem. Dan is lawaai geen probleem. Dan is niks een probleem en houden wij ons slechts bezig met folklore. De Nederlander wil namelijk vuurwerk afsteken. Het hele jaar door maar zeuren dat alles zo duur is, dat komt door de euro natuurlijk en door het kabinet en door de inflatie en door die zwen-

delaars van de horeca en door meneer Moberg, maar op oudejaarsdag stoken we voor 50 miljoen aan kruit op. Dat is niet gering. De DCMR mat onaanvaardbare overschrijdingen van het zwavelgehalte in de buitenlucht. Een ooggetuige meldde mij dat in de Haagse wijk Ypenburg ieder uitzicht werd weggenomen door de rondwaaiende kruitdampen. En zelf was ik per telefoon oorgetuige van opnamen van een film over de slag bij Waterloo. Zo klonk het althans. Ik zat die nacht op het Franse platteland. De enige knal die ik die dag heb gehoord kwam vanwege een kurk, die uit een fles Crémant d'Alsace schoot. De enige geur was die van verse oesters en een stuk Neufchatel-kaas. Da's pas prima!

Wij Nederlanders spreken er schande van wanneer de Noren en de Japanners walvissen vangen, met een beroep op het instandhouden van oude volksgebruiken. Dat is natuurlijk bullshit, die smoes. Maar zelf lappen we iedere norm op het gebied van rookhinder, luchtverontreiniging, geluidsoverlast en bevuilding van de openbare weg aan onze laars, ook met een beroep op het feit dat dat nou eenmaal een oud volksgebruik is. Ook stierepoep. Als we nou dat vuurwerk eens net zo rigoureuus verbieden als het roken op een stationsperron en het bouwen langs een spoorlijn, dan zijn we van een hoop problemen verlost, en het scheelt 50 miljoen per jaar. Geld besparen is toch ook een Nederlands volksgebruik? []