

Puffie, een nieuw kinderboek van Hans Post



Arie Frans de Jong [collectie-adviseur, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; ariefrans60@gmail.com]

Onlangs is een nieuw kinderboek verschenen van de hand van Hans Post, die al jaren als vrijwilliger in diverse functies verbonden is aan Het Natuurhistorisch. Het boek heet Puffie en het beschrijft het wel en wee van een papegaaiduiker (*Fratercula arctica*) of, zoals Engelstaligen hem noemen, een *puffin*. Het is een zeevogel uit de alkenfamilie (Alcidae). Ze komen voor in het Noord-Atlantisch gebied en broeden langs rotskusten in zelfgegraven holen. In de winter trekken ze naar het zuiden tot aan Noord-Afrika.

Ups en downs

In het boek komt Puffie ter wereld op Papegaaiduikerseiland, een klein rotseiland in de Ierse Zee, en leert al snel dat overall gevaar op de loer ligt. Maar hij overleeft, ook al beleeft hij een aantal hachelijke avonturen. Zijn eerste kennismaking met mensen is als hij in z'n slaap verrast wordt door twee vogelringers, die hem versieren met ringen aan beide poten. Puffie groeit op tot een volwassen papegaaiduiker, vindt een vrouwtje en graaft zijn eigen nesttunnel. De jaren gaan voorbij met ups en downs, maar dan slaat het noodlot toe. Puffie wordt ziek en spoelt tijdens een storm meer dood dan levend aan op het strand van Hoek van Holland. Twee zusjes maken met hun ouders een strandwandeling, vinden Puffie en brengen hem naar de vogelopvang. Er volgt een reeks van gebeurtenissen die Puffie en de twee meisjes uiteindelijk naar Papegaaiduikerseiland leiden.

Skokholm Island

Papegaaiduikerseiland bestaat echt, het heet in werkelijkheid Skokholm Island en ligt voor de kust van Pembrokeshire, in Wales. Een klein aantal natuurliefhebbers mag het eiland jaarlijks bezoeken, Hans Post was er één van. Hij bezocht het eiland jaren geleden om de broedende papegaaiduikers en andere zeevogels te bestuderen en deed er inspiratie op voor dit boek. Ik was er jaren later met enkele vrienden om de mariene fauna te inventariseren (Slieker *et al.* 1994), maar kon het niet laten om een paar uur vrij te maken om met de verrekijker de foeragerende papegaaiduikers gade te slaan. Dat papegaaiduikers in Nederland ook weleens in het binnenland verzeild raken, kunt u lezen in Straatgras 31. Op 29 maart 2019 dook een papegaaiduiker op in een vijver tussen nieuwbouwwoningen in Dordrecht. Met dit dier liep het helaas niet goed af: het was geïnfecteerd met een parasiet en overleed enkele weken later. Vogelopvangcentrum Vogelklas Karel Schot, dat het dier opving, schonk het aan Het Natuurhistorisch waar de dode vogel werd geconserveerd (Moeliker *et al.* 2019). De balg wordt bewaard onder catalogusnummer NMR9989-6136.

Natuurgetrouw

Puffie is het achtste kinderboek dat verschijnt van de hand van Hans Post. Voor de eerste maal illustreert hij het boek met eigen tekeningen, waaraan duidelijk te zien is dat hij in het verleden vogeltijdschriften illustreerde. Op voor kinderen begrijpelijke wijze beschrijft hij het leven

van de papegaaiduiker, daarbij schuwt hij onderwerpen als paring en dood niet. Puffie is dus geen fantasieverhaal, maar een natuurgetrouwe levensschets. Dit zal niet ieder kind bekoren en maakt het boek niet geschikt voor lezers onder 10 jaar, maar Puffie is een absolute aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur. ◀



▲ De fraaie illustraties geven het verhaal extra diepgang. (Hans Post)

Literatuur

- Moeliker, K., de Vrijer, M. & Kompanje, E.J.O. 2019 - Een gestrande papegaaiduiker in Dordrecht - Straatgras 31(1-2): 14-15
- Post, H. 2022 - Puffie - uitgegeven in eigen beheer
- Slieker, F.J.A., de Jong, A.F., Strack, H.L. & Kompanje, E.J.O. 1994 - The marine malacofauna of Skokholm Island - *Deinsea* 1(1): 57-74



De boekomslag van Puffie - © Hans Post

Puffie is verschenen in eigen beheer in een luxe hardcover editie (ISBN 9789090358543 - 36,50 euro inclusief verzenden) en een softcover editie (ISBN 9789090360546 - 26,50 euro inclusief verzenden). Beide edities tellen 60 pagina's en zijn in fullcolour gedrukt op luxe fotopapier. Het boek is rechtstreeks verkrijgbaar bij de schrijver via ijn.post@gmail.com. Uiteraard is Hans graag bereid het boek te signeren.

Puffie is ook te koop in de Museumwinkel als u zich de verzendkosten wilt besparen.