

# 'Onder de rook van Rotterdam' in het Natuurmuseum

*Uit Jaarboek  
16/11/88.*

Deze week bestaat de Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe-Waterweggebied, kortweg VTM, 25 jaar. Zij is daarmee de oudste nog actieve milieuvereniging van ons land. Ter gelegenheid daarvan is in het Natuurmuseum Rotterdam tot 6 januari een tentoonstelling te zien, getiteld „Onder de rook van Rotterdam”. Eerst wordt de bezoeker aan de hand van een aantal kaarten en plannen wegwijs gemaakt in de voor- en naoorlogse havenuitbreidingen. „Industriële landhonger”, het Botlekplan, het Europoortplan en het Maasvlakteplan komen aan de orde, maar ook nooit gerealiseerde plannen, zoals het wel zeer grootschalige plan 2000+, waarbij het hele eiland Voorne-Putten vergraven diende te worden. Een moment wordt er stil gestaan bij het nog steeds tot de verbeelding sprekende voormalige natuurreservaat De Beer, dat aan economische groei en werkgelegenheid ten onder ging. Nu staat er de BP-raffinaderij... Tenslotte wordt er een blik op de toekomst geworpen. De landhonger is nog niet gestild, wat gebeurt er bijvoorbeeld met de voordelta, het gebied ten westen van de Zuidhollandse eilanden, dat steeds verder ver-

zandt. Laten we het aan de natuur over, of bouwen we er afvaleilanden?

Vervolgens komt de bezoeker in het tweede gedeelte van de tentoonstelling, „een verlangen naar frisse lucht”. Na een korte sfeerbeschrijving worden de oorzaken en symptomen van luchtverontreiniging behandeld. Dan wordt duidelijk gemaakt hoe de mensen in de loop der jaren op luchtvervuiling reageerden. De eerste reacties kwamen van wetenschappers, er werden commissies en werkgroepen ingesteld. Rotterdam had z'n officiële snuffelaars en Vlaardingen een gemeentelijke gasverkenner. Uiteindelijk werd de Centrale Meld- en Regelkamer opgericht. Dan komen de reacties van burgers en overheid aan de orde. Natuurlijk komt ook de aanleiding tot en de oprichting van de VTM, toen nog Vereniging tegen Luchtverontreiniging geheten, aan de orde.

Na een speelpaneel met lampjes en drukknopjes (Waar komt die stank vandaan?) komt de bezoeker in de roerige jaren zeventig. Het protest groeide, luchtvervuiling werd milieuvuiling. Het Centraal Aktie Comité Rijnmond en nog vele andere actiegroepen



'Onder de rook van Rotterdam'. Het Natuurmuseum wijdt er een tentoonstelling aan (t/m 6/1).

werden opgericht. Pamfletten, foto's en affiches van deze periode spreken duidelijke taal. De jaren tachtig zijn de jaren van de gifschandalen en de milieucriminaliteit. Tenslotte wordt er bekeken wat er nu bereikt is, en wat niet. En hoe moet het nu verder met de milieubeweging, verambtelijking, Amerikaanse toer? En wat doet „1992”?

Om de bezoeker niet met een al te somber humeur naar huis te sturen volgt er tenslotte een gedeelte over humor, getiteld „Milieubederf, een ernstige zaak”. Cartoons, songteksten, gedichtjes, Loesje en misschien wel een schilderij. Natuurmuseum Rotterdam - Westzeedijk 345 - Rotterdam. Geopend op werkdagen van 10-16 uur.